

**Επιμέλεια: Ματθαίος Πέκος**

Υπήρξε μια απέραντη φημολογία για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τεράστιας μυθιστορηματικής βιβλιογραφίας από την ανακάλυψή τους το 1947 έως και μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πρόκειται για φήμες που ήθελαν την αποκάλυψη φοβερών στοιχείων που δήθεν θα έθιγαν την αξιοπιστία του ιουδαϊσμού και τον χριστιανισμό.

Σήμερα κάποιοι ακόμη επιμένουν να φαντασιώνονται πράγματα, προφανώς μη γνωρίζοντας πως το μόνο θαυμαστό στοιχείο που έφεραν στο φως αυτά τα χειρόγραφα, είναι μια εκπληκτική επισφράγιση της αξιοπιστίας των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν πλήττουν τίποτα ούτε από τον ιουδαϊσμό, ούτε από τον χριστιανισμό, και αυτό το υποστηρίζουμε πλέον με κάθε ασφάλεια, αφού η έρευνα περί αυτά έχει πλέον ολοκληρωθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '90

Είναι πολύ ενδιαφέρον ολόκληρο αυτό το άρθρο από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Εδώ σας δίνω τις τελευταίες μόνο προτάσεις του:

*«Του χρόνου ολοκληρώνεται η έκδοση όλων των χειρογράφων και αποσπασμάτων του Κουμράν, οπότε η έρευνα θα περάσει στο δεύτερο στάδιο, στη γλωσσική και θεολογική επεξεργασία των πολύτιμων αυτών κειμένων από τους πιο φειδωλούς σε γραπτές μαρτυρίες αιώνες. Ανατρεπτικά συμπεράσματα για την ιστορία της εβραϊκής και της χριστιανικής θρησκείας **δεν αναμένονται πλέον**. Αλλά και χωρίς αυτά, τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης διατηρούν τη γοητεία τους γιατί μας μεταφέρουν σε μια ιστορική εποχή, σε ένα πνευματικό κλίμα, μέσα από το οποίο αναπήδησε τελικά και ο χριστιανισμός.»*

**Σπύρος Μοσκόβου, δημοσιογράφος της Deutsche Welle**

Το ΒΗΜΑ, 14/02/1999 , Σελ.: Β07

Κωδικός άρθρου: Β12520Β071

ID: 137470

<http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=108110>