

## Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

**«..Ας διασπάσωμεν τους δεσμούς αυτών,  
και ας απορρίψωμεν αφ'ημών τας αλύσεις αυτών»  
(Ψαλμ. β:3)**

Ζούμε σε έναν αιώνα ταχύτατων ριζικών μετατροπών στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων. Στο επίκεντρο αυτής της κοσμοθεωρίας βρίσκεται η άποψη ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα, αν όχι την ευθύνη να «βελτιώσει» τον εαυτό του με κάθε τρόπο. Σε ένα πολιτισμό που επιβραβεύει τη νεότητα, την ελκυστικότητα και τις επιδόσεις, η ιδέα των προσωπικών βελτιώσεων επεκτείνεται σε πεδία τα οποία οι προηγούμενες γενεές δεν είχαν ούτε καν φαντασθεί.

Είναι μια φυσική ανθρώπινη επιθυμία να τροποποιούμε τα σώματά μας για να φαίνονται καλύτερα, να αισθάνονται καλύτερα και να γερνάνε καλύτερα. Δεν θέλουμε απλώς να μην είμαστε άρρωστοι, αλλά βαθιά επιθυμούμε να παραμείνουμε νεανικοί στην εμφάνιση και στο φυσικό σφρίγος.

Τώρα, μερικοί θέλουν να επεκταθούν πέρα από τα φυσικά βιολογικά όρια για να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες «βελτιώσεις» στο μέλλον. Αντιμετωπίζουμε ήδη την αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι τουλάχιστον μερικοί συνάνθρωποί μας είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τεχνικές γενετικής ενίσχυσης, κλωνοποίησης και γενετικής μηχανικής βλαστικών κυττάρων για να επιτύχουν αυτό που μερικοί ονομάζουν το «μετά τον άνθρωπο μέλλον»!

Είστε έτοιμοι για την μετά τον άνθρωπο εποχή; Αυτό είναι το τρομακτικό ερώτημα που θέτει ο Wesley J. Smith στο βιβλίο του: «Οδηγός καταναλωτή για ένα θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο».

Η γενετική τροποποίηση διαφέρει από προηγούμενες τεχνολογίες και τεχνικές προσωπικής παρέμβασης. Η πλαστική χειρουργική- ακόμη και για κάτι τόσο ριζικό όπως είναι η αλλαγή του φύλλου- επηρεάζει το σώμα ενός ατόμου. Δεν τροποποιεί όμως το γενετικό υλικό που θα μεταδοθεί στους απογόνους.

Το σκηνικό όμως αλλάζει εντελώς όταν χρησιμοποιηθούν οι ανωτέρω τεχνικές.

Πολλές από τις προτάσεις που συζητιούνται σοβαρά από το επιστημονικό κατεστημένο κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Ο άνθρωπος, λένε, θα πρέπει να είναι ελεύθερος να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και τους απογόνους του...Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εισαγωγή DNA ζώων σε ανθρώπινα έμβρυα, εισαγωγή ή αφαίρεση χρωματοσωμάτων, εισαγωγή τεχνητών χρωματοσωμάτων σε γενετικά τροποποιημένα έμβρυα ή και πιθανώς αλλαγή των ανθρώπινων ικανοτήτων και ιδιοτήτων μέσω νανοτεχνολογίας.

Η αναπαραγωγή θα γίνεται μέσα σε εργαστήρια διότι η φυσιολογική διαδικασία θα οδηγούσε σε «απρόβλεπτα» αποτελέσματα. Οι «γονείς» θα μπορούν να παραγάγουν τα παιδιά τους ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και όπως κάθε καλά πληροφορημένος και απαιτητικός καταναλωτής θα επιμένουν για τις τελευταίες καινοτομίες.

Η φιλοσοφία πίσω από το κίνημα αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα ανθρώπινα όρια και ότι όλα επιτρέπονται σε αυτή την κατά περίπτωση ηθική. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να επαναπροσδιορισθεί το τι είναι άνθρωπος με το σκοπό δημιουργίας γενιάς «ανωτέρων ανθρώπων».

Εισερχόμαστε λοιπόν σε μια νέα εποχή ευγονικής. Οι μεγαλύτεροι τρόμοι που έζησε η ανθρωπότητα τον εικοστό αιώνα προήλθαν από τις απόψεις, τα πειράματα και τις διαδικασίες υλοποίησης της ευγονικής. Αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια «ανώτερη φυλή», οι Ναζί δόκτορες εφηύραν νέες και διεστραμμένες τεχνικές γενετικής μηχανικής και τελικά συμμετείχαν στη διαδικασία εξόντωσης των «κατώτερων» φυλών.

Πίσω από το κίνημα της ευγονικής κρύβεται μια απέχθεια για την ανθρώπινη φύση. Οι υποστηρικτές του κινήματος της ευγονικής πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα αυτή καθ'εαυτή, αλλά η αξία κάθε ύπαρξης -ζώου, ανθρώπου, μετανθρώπου, μηχανής, ανθρωπομηχανής- καθορίζεται από τις μετρήσιμες ικανότητές του και ιδιαίτερα από το επίπεδο γνώσης που κατέχει... Σπρώχνοντας τα όρια της γνωστικής φιλοδοξίας, μερικοί απαιτούν το δικαίωμα να αυξήσουν τα επίπεδα ανθρώπινης γνώσης με οποιοδήποτε κόστος για να επεκτείνουν τα όρια των ανθρώπινων επιδόσεων.

Ο Λόγος όμως του Θεού μας λέει ότι **“Και εάν έχω προφητεϊάν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν.”** (Α Κορινθίους 13: 2).

Σε πλήρη δε αντίθεση με τη φιλοσοφία του κινήματος της ευγονικής μας προτρέπει: **“Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός.”** (Φιλιππησίους 2: 5-10)

Μακάριοι όσοι μετανοήσουν και δεχθούν τη θυσία της αγάπης Του και την κυριαρχία του Λόγου στη ζωή τους **“Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν”** (Φιλιππησίους 3:20-21)

A. Περάκης

*Πηγή: Εφημερίδα «Χριστιανισμός», φύλλο Ιουνίου 2005*